

Motivatie van kinderen en luisteren - 8

Schatkaart

Gebed

Vrij vertaald uit "Let The Nations Be Glad"
door John Piper



"Gebed is bedoeld voor de strijd. (...) Maar het gebed functioneert niet zoals het zou moeten. Ongetwijfeld is hiervoor de belangrijkste reden, dat wij proberen om van een walkietalkie - bedoeld voor de oorlog - een huiselijke lijn naar de bovenverdieping te maken. (...) Maar gebed is bedoeld om onze missie in de strijd tot een goed einde te brengen. Vergelijk het met een opperbevelhebber (a.h.w. Jezus) die de troepen toespreekt, hen een levensbelangrijke opdracht meegeeft (uitgaan en vrucht dragen), hen ieder persoonlijk een persoonlijke walkietalkie overhandigt (die afgesteld is op de frequenties van het hemelse hoofdkwartier) en zegt: "Kameraden, de Generaal heeft een missie voor jullie. Volbreng deze naar beste kunnen. Hij heeft Mij gemachtigd om deze walkietalkies uit te reiken om elk van jullie persoonlijke toegang tot Hem te geven. Als je trouw blijft aan je missie en Zijn overwinning het allereerst zoekt, is Hij altijd net zo dichtbij je als je walkietalkie, want daardoor geeft Hij je tactische adviezen en luchtdekking."

Maar wat hebben miljoenen christenen gedaan? We zijn opgehouden met te geloven dat we in een oorlog verwickeld zijn. Geen dringende noodzaak, geen waakzaamheid, geen alertheid. Geen strategische planning. Alleen aangename rust en voorspoed. Wat deden we met onze walkietalkie? We probeerden er een huiselijke intercom van te knutselen in onze huizen, caravans, boten en auto's - niet om in een conflict af te rekenen met de dodelijke vijand, maar om te vragen om meer comfort in onze huiskamer." (blz. 48, 49)

Teunie vertelt:

"De club in de woonwagen van tante Sien was erg rumoerig. De volwassenen bleven achterin zitten en dat niet alleen, ze bleven ook praten, terwijl ik met de club bezig was. Eén kind zat vaak op de kop te luisteren ... Na een aantal keren club was ik ten einde raad. Toen mijn zus ging bidden tijdens de clubtijd, kwam er een keer. Er kwam meer aandacht, rust en stilte! Prijs de Here!"

Bijbel

"Wie lof offert, eert Mij
en baant de weg
dat Ik hem Gods heil
doe zien."
Psalm 50:23

Dus éérs lof aan God!



Kinderen bidden, in de groep

Ineke vertelt:

"Ik heb wel 15 jaar lang elke week een kinderclub gehad, maar niet omdat ik zo'n goede verteller was. Zeker, ik was ervan overtuigd dat de Here mij geleid had om dit te doen.. Maar zo vaak vloog ik van tevoren huilend van de stress naar boven en bad en bad ... "O, Here, helpt U me alstublieft met het vertellen." De Here hielp door, altijd opnieuw."

God prijzen!



Laat een aantal kinderen een kroontje/ster/hart pakken en om de beurt iets opnoemen, waar ze God voor kunnen prijzen. Dat schrijven ze op het kroontje/ster/hart. Ga samen in gebed. Kinderen hebben het kroontje/ster/hart in hun hand en kunnen nu *lezen* wat ze gaan bidden: "Ik prijs U, Heer, want U bent zo En dan zeggen ze wat ze hadden opgeschreven op kroontje/ster/hart. Voor onzekere kinderen kan dit een hulp zijn.

Zonden belijden

Gesprek: Zonden zijn als grote, zware stenen in je leven. Belijd ze aan God! "Hij werpt ze in de diepte der zee" zegt de Bijbel in Micha 7:19. De kinderen geven suggesties wat er op de stenen kan staan. Kunnen ze ook zelf erop schrijven. Laat de stenen door de gleuf in de zee zakken. Wij als mensen kunnen in dit geval misschien de steen nog terugvinden, maar God ziet ze werkelijk niet meer!



Het *lijkt* een keurig huis, als de luikjes *dicht* zijn! Maar *áchter* de luikjes? (Doe ze om de beurt open) De zonden die nu te zien zijn, zijn als troep. Als je je zonden belijdt, ruim je de troep in je levenshuis op! (Zorg dat de woorden uitneembaar zijn)



Voorbede

Symbolen voor gebeds-onderwerpen. Heel geschikt om uit te delen bij jongere kinderen, als je samen bidt!



Bid voor hen van wie je houdt!



Ook geschikt ↑↓ voor kinderen thuis, evenals een notitieblokje!



Danken



De kinderen kiezen waar ze voor willen danken (een kaart of bloemblaadje) of ze schrijven zelf iets op een briefje. Dit gebruiken ze bij het gezamenlijke gebed.

