

Motivatie van kinderen en luisteren - 7

Schatkaart

7. Team

7

Ontmoediging of verslapping bij jezelf ligt op de loer!
De adviezen bij nr. 1 zijn ook voor jou!
Ga naar toerustingdagen voor kinderwerkers, lees boeken over werkers voor God, lees boeken en bladen en websites met ideeën, voor inspiratie.
Bid om verandering in het team! Geef de moed niet op, maar ga door! De Heer en de kinderen zijn het waard!

1

- Blijf kritisch op jezelf!
- Houd je motivatie vast!
- Lees boeken over werkers voor God. Vuurt aan!
- Wil je collega's? Bid!
Denk! Informeer! Nodig uit! Maar overhaast niet!

2

Mogelijke redenen:

1. Geen tijd
2. Tevredenheid met hoe 't gaat.
3. Geen interesse voor het werk van de ander.

(of alles tegelijk)

Wat is er nodig?

1. Denk na: Wat is de waarde van contact/overleg?
2. Bid voor de situatie!
3. Stimulans vanuit de hoofdleiding.

1. Ik heb geen team. Ik doe het kinderwerk alleen.

2. We hebben weinig contact / overleg.

7. In ons team vinden ze het al snel goed gaan. Ik zou meer willen.

3. Het loopt heerlijk! We genieten allemaal!

3

Een zegen van God!
Dank Hem, blijf **alert**, fris en ga door!

6

1. Bid!
2. Laat je in balans brengen door het lezen van de Bijbel!
3. Betoon de ander liefde en waardering
4. Spreek niet negatief over de ander!
5. Doe je *best* om het standpunt van de ander te begrijpen. (Zelfs: Welke waardevolle aspecten zitten daarin?)
6. Weiger te geloven dat de ander jou *persoonlijk* wil aanvallen
Wel kan de Here zo'n situatie toelaten, maar dan is het in *Zijn* hand.
7. Ga en blijf in gesprek!

6. Wat te doen, als je meningsverschillen over de inhoud of aanpak hebt?

?

4. Ik erger me vaak aan een van m'n collega's.

5

Geloof is nodig!
Niet uitgaan van *jouw* menselijke inschatting van wat "waarschijnlijk haalbaar" of redelijk is.
Kijk naar *God*! Hij kan dingen veranderen en wonderen doen!
Bid daar om! En houd vol!

4

Wel eens gehoord van 'genadetrainers'? *
Het zijn mensen met wie jij te maken hebt, maar met wie jij moeite hebt, die jou prikkelen en irriteren. De Heer vraagt van jou om Zijn genade te betonen aan hen, Zijn liefde en verdraagzaamheid.
Zo 'trainen' ze je in genade!*

Uiteraard wel afwijzen wat echt en duidelijk onbijbels is!

*Deze uitdrukking komt uit 'God speelt geen enkele rol in mijn leven' geschreven door Wilkin vd Kamp

Teamspirit vergroten...

1. Stel je tot doel om de ander te vragen naar hoe het met zijn/haar werk gaat.
2. Doe eens iets als groep. Drink koffie bij een van de medewerkers thuis of ga samen naar een dag voor kinderwerkers! Of volg als team een cursus bij IKEG ☺ ! Heel samenbindend!



Bidders = Gebedsstrijders!

Een (vaak onzichtbaar) deel van je team bestaat hopelijk uit bidders! Het is belangrijk en noodzakelijk dat je één of twee gebedspartners hebt! Zo iemand bidt op z'n minst elke week voor je en misschien ook op de momenten dat je met het programma bezig bent. Geef de bidders goede informatie over hoe 'de zaken' gaan! Vermeld de namen van de kinderen en belangrijke ontwikkelingen. Zorg dat de bidder regelmatig 'verse' informatie krijgt: bel, schrijf of mail regelmatig!

Welke boeken vuurden jou aan?

- Nelleke uit Papendrecht zegt: "De man die God geloofde" door Broomhall (over Hudson Taylor)
- Marius uit Apeldoorn zegt: "Van wie is dit kind?" door Bill Wilson
- Anneke uit Nieuw-Lekkerland zegt: "Obedience to the heavenly vision" door Sam Doherty *

(Niet beschikbaar in het Nederlands. Wel gratis verkrijgbaar via IKEG)

- De meeste zendingsbiografieën!
- Biografieën over vervolgd christenen

Onderbouw

Koninklijke aanwezig

Elke keer, als een kind aanwezig is, krijgt hij/zij een 'edelsteen' op z'n kroon erbij. Er kan er ook eentje extra op komen, omdat hij z'n tekst goed kan opzeggen of omdat ... Vooral leuk, als je David of Esther behandelt!



Benodigheden::

Per kind:
1 uitgeknipte kroon van geel karton, 1 grote en zo'n 11 kleinere 'edelstenen' (dit zijn plastic plaksteentjes, verkrijgbaar in hobby- of speelgoedzaken of uitgebreide kantoorboekhandels), een stukje goudsierband.

Middenbouw

Wedstrijd met bijbelteksten:

Welke teksten leerde jij je kinderen aan? Herhaal ze! Verdeel je groep in 2 teams. Beide teams krijgen om de beurt dezelfde soort vragen!

1. "Luister goed, ik zeg de tekst, maar er mist 1 woord. Welk woord is dat?"
(Daarna tekst gezamenlijk opzeggen)
2. "Ik zeg de tekst, jullie zeggen waar hij staat."
3. Jij zegt de tekst, maar je laat nu 2 of 3 woorden weg! Welke?
4. Jij zegt de vindplaats van de tekst, de kinderen zeggen wat er staat!
5. Als iemand zou zeggen..., welke tekst is dan heel geschikt om antwoord of weerwoord te geven?

Een tekst kan gerust 2 of 3x aan de orde komen!

Bovenbouw

Wat zou je doen, als ...

Aan het eind van een programma stel je de kinderen een vraag. Zij schrijven antwoord daarop op en geven het aan jou. Kondig aan dat de vraag en de gegeven antwoorden in het volgende programma aan de orde komen, en dat wat de Bijbel erover zegt. (Zo wek je verwachtingen!)

Voorbeelden:

- ... als je beste vriend niet in God gelooft?
- ... als je vriendin heel erg verdrietig is?
- ... als iemand zegt dat hij naar de kerk gaat en dus naar de hemel?
- ... als je de schuld krijgt van iets dat je niet hebt gedaan?
- ... je op school helemaal alleen bent in je geloof? Enz ...

