

Voeder de dieren s.v.p!



Presentie-idee

Geschikt voor een groep van max. 30 kinderen, voor een tijd van bijv. 6 weken.

Verdeel (zelf) je groep in twee groepen. Een kind dat arriveert, mag een blaadje of een visje 'in de voerbak gooien' van zijn/haar groep, voor het feit dat hij/zij aanwezig is. Als hij een nieuw kind heeft meegebracht, mag hij er eentje extra 'voeren'. En ook eentje extra, als hij de bijbeltekst goed kent die aangeleerd is vorige keer. En ook als ... (zelf te bedenken) Na zo'n 6 weken ga je het 'voer' in de voerbakjes tellen. Aan de groep die het meest verzameld heeft, wordt *het eerst* de traktatie rondgedeeld! (Dus alle kinderen krijgen wel een traktatie)

Beloning goed gedrag

Verdeel weer de groep in 2 groepen. Elke groep start met 3 dingen (vis of blaadje). Voor elke 10 of 15 minuten dat ze stil waren, krijgen ze er eentje bij. Welke groep heeft de meeste na afloop? (Dit idee alleen gebruiken, als het lastig is om orde te houden. Anders is het overbodig en leidt het alleen maar af)

Benodigheden:

2 dierenplaten, 2 bakjes, kaartjes met 'voer' erop, afhankelijk van de dieren die je kiest.

Idee Paasfeest



Suggestie voor de vormgeving van Je uitnodiging voor het Paasfeest!

Ideeen Allerlei

Bevrijdingsdag

“U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u waarlijk vrij zijn.” Joh.8:31, 36

Benodigheden per kind:

4 sterren van karton: rood, wit, blauw, oranje
wit tekstvaandeltje met Joh. 8:31, 36, lijm,
1 satéprikker, 1 vlagprikker, 1 kroontje, 1 kruisje,
plaksterretjes, sliertjes oranje crèpepapier, schaar.

Werkwijze:

Laat kinderen 4 sterren op elkaar bevestigen (rood-wit-blauw-oranje) Is een mooie volgorde)
De bovenste oranje ster kun je door wat foam of ribbelkarton nog wat oplichten van de onderste drie.
Een wit vaandeltje van papier met de tekst uit Joh. 8 kunnen ze uitknippen en erop plakken met een satéprikker als vlaggenstok.
Versier met figuurtjes: rood kruisje, wit hartje, gouden kroontje, plaksterretjes.



Gesprek:

(met de kinderen, voordat je dit werkje gaat maken):
Over de overeenkomsten met bevrijdingsdag:

- Vijand:** satan.
- Hij heerst door **intimidatie, angst, haat en duisternis**. (denk aan plicht van verduistering)
- Geen vrijheid!** Wij doen ook precies wat de duivel wil als slaven van de zonde.
- Goede **Koning** (vgl. koningin W. in Londen, die bevrijding en het goede wilde)
- Hij stuurde een **Bevrijder**: de Here Jezus
- Hij voerde een grote **strijd** tegen de satan op het kruis en Hij **overwon!**
- Verschil** met bevrijdingsdag: Op 5 mei was in één keer iedereen in NL bevrijd. De bevrijding door de Here Jezus is alleen voor hen die Hem **vragen** of Hij hun Verlosser en Bevrijder wil zijn (Kol. 1:13)
- Verschil:** De vijand is verslagen, maar hij kan het gelovigen nog wel heel moeilijk maken, al is zijn macht op het kruis definitief verbroken!

