

Gods leiding en 'jouw' kinderevangelisatie - 1

Schatkaart

Beginnen? Doorgaan? Stoppen?

Beginnen?

"Ja, ik zou wel kinderevangelisatie willen doen,
....

... maar ik werk overdag."
 ... maar ik heb helemaal geen ervaring met kinderwerk."
 ... maar ik ben al betrokken bij de club/zondagschool voor de kinderen van de gemeente."
 ... maar ik ben te oud."
 ... maar ik kan niet iemand vinden met wie ik het samen kan doen."
 ... maar ik kan niet vertellen."
 ... maar mijn werk is ook heel intensief. Bovendien zit er een bijscholingscursus aan te komen, en dan lukt het al helemaal niet."
 ... maar de omstandigheden in mijn gezin laten dat echt niet toe."
 ... maar ik heb zelf geen kinderen meer in die leeftijd."
 ... maar ik ben er te verlegen voor."
 ... maar ik denk dat God me daar geen talent voor heeft gegeven."
 ... maar God heeft me andere taken in Zijn koninkrijk gegeven."

Hele wezenlijke bezwaren! Niet aan beginnen dus?

Ho! Stop! Was je vraag serieus?
Zou je **ECHT** wel willen starten met kinderevangelisatie?

In dat geval is het eerste wat je moet doen: **bidden**.

1

Bid of de Here het duidelijk wil maken of het verlangen dat in je leeft door Hem Zelf is gewerkt. Wees stil voor het aangezicht van de Heer en vraag de Here of Hij je wil duidelijk wil maken of je **motieven** zuiver zijn. Geef de Here gelegenheid om antwoord te geven! Wees rustig en overhaast niet.

2

Bid voor de **bezwaren** die er in jouw situatie zijn, om te starten met kinderevangelisatie. Vraag de Here om die obstakels uit de weg te ruimen. Als deze wens door Hem Zelf in je hart gelegd is, zal Hij je leiden, en de weg voor je banen, en vroeg of laat de deur openen.



Wazig? Maar God laat Zich niet vangen in een systeem of stappenplan. Hij is te vinden in de omgang met Hem, en die is spontaan en levend en dus zo heel vaak anders dan je verwachten zou. Het grootste gebod is: "Heb God lief boven alles" Allereerst vraagt Hij je dus om de *liefde* van je hart voor *Hem*. Daaruit zal de rest *volgen*. God is geen tomtom. Hij is een *Persoon*, de Eeuwige. "Wie is de man, die de Here vreest?" vraagt David in Psalm 25:12. Hij vervolgt: "Hij (de Here) onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen."

