



# Nieuwsbrief

## Ga mee naar de Koning!

Dat is de uitnodigende boodschap van Kerst voor kinderen. Deze boodschap staat prachtig beschreven in het gelijknamige boekje van IKEG. In dit boekje wordt in heldere en radicale taal uitgelegd waar het met Kerst, ook in 2016, écht over gaat.

Zó moet het de kinderen worden verteld: Kerst gaat niet alleen zozeer om een romantisch plaatje van een baby in een stal, lief glimlachend naar Zijn moeder, maar over de Verlosser van onze zonden, het Christuskind dat als baby geboren is in een stal. Hij kwam naar deze aarde om een diepe lijdensweg te gaan en te sterven aan een vloekhout. Hij was de Koning, maar werd zo niet gekend. Een Koning die in nederigheid op een ezel Jeruzalem binnenreed, een Koning die genageld is aan een kruis met een spottende tekst boven Zijn hoofd: "De Koning van de Joden". Deze Koning heeft geen zichtbaar aards Koninkrijk gevestigd, maar heeft door Zijn dood alle machten van de hemel en de aarde overwonnen, om zodoende als KONING der KONINGEN aan de rechterhand van de Vader te zitten, vanwaar Hij zal komen om te oordelen over de levenden en de doden.

We leven in turbulente tijden. Laten we deze boodschap van Zijn komst naar de aarde in zijn volle omvang aan de kinderen om ons heen verkondigen. Want ELKE knie ZAL zich buigen en elke tong ZAL belijden dat Hij de Zoon van God is: onze Koning die eeuwig regeert. Halleluja!! Moge de Heere ons erbij helpen om dit ook te doen.

We wensen u allemaal een gezegende Kerst en jaarwisseling.

**Amanda Storm**



€ 0,65



## Hulpmiddelen om het Evangelie aan kinderen te vertellen

We zijn dankbaar u te kunnen vertellen dat er vele materialen in ontwikkeling zijn. Dankbaar dat we met een klein, maar goed team de coördinatie van het literatuurwerk mogen doen. De groep die bezig is met vertalen en corrigeren van de diverse lessen en boekjes is het afgelopen jaar gegroeid. Vanuit IKEG-Europa worden diverse prachtige lessen en boekjes ontwikkeld. We zijn met elkaar bezig om die voor de kinderwerkers gereed te krijgen.



Het afgelopen jaar konden we al de eerste twee delen van de dagboekjes voor kinderen laten drukken. Bij de lesseries

van Esther en Richteren is de handleiding aangepast voor de nieuwe platenboeken. Het aanpassen van de huidige lessen aan de HSV-vertaling is dit jaar afgerond. Het boekje: "Waarom gebeuren er nare dingen?" is nu verkrijgbaar. Ook is de webshop gekomen.



We zijn nu ook bezig met de diverse materialen en trainingen die nodig zijn voor het CityKids project en met de volgende delen van de Wonderdagboekjes. Het is heerlijk om dit nieuwe materiaal beschikbaar te hebben, maar het belangrijkste is dat het gebruikt wordt voor het brengen van het Evangelie aan de kinderen en voor de groei van kinderen in hun geloof. Dit te blijven beseffen valt niet altijd mee als je in het soms lange project van vertalen, corrigeren en in layout zetten van een boek of serie zit.



Wilt u bidden om wijsheid en geduld voor alle betrokken medewerkers en dat het materiaal tot zegen mag zijn voor vele kinderen?



## Lichtstad Eindhoven Kinderlijk geloof of intelligentie?

Laatst zat ik op een cursus en toen vertelde de cursusleider dat de slimste regio van Nederland die van Eindhoven is. Wat daar precies de oorzaak van is, werd niet verteld. Maar blijkbaar klonteren intelligentie en wetenschap daar goed samen. In diezelfde tijd las ik een artikel van een voorganger waarin hij vertelde dat 98% van de inwoners van Eindhoven niet naar een kerk gaat. Dat zijn 220.000 mensen! Aantallen waar we misschien allemaal al aan gewend zijn geraakt. Maar de vraag is: zien we het met lede ogen aan en blijven we aan de zijlijn staan? Of maakt het ons geestelijk bewogen en durven we ons in het strijdveld te begeven? Ook al wordt Eindhoven de Lichtstad genoemd, de geestelijke duisternis is ook hier groot. Inmiddels is Eindhoven een postmoderne stad geworden. Maar kerken zijn er gelukkig nog steeds te vinden. Met CityKids zijn we op zoek naar kerken in Eindhoven die zich vanuit de grote opdracht geroepen weten om te getuigen van het Licht dat elke duisternis verdrijft.



Met het project zitten we nog steeds in de voorbereidende fase. Verschillende mensen zijn druk bezig met vertalen van bijvoorbeeld de speciale lessenserie voor dit project. Verder wordt er een CityKids Training gepland: een training die bedoeld is voor christenen in Eindhoven om met hun eigen kerk aan de slag te gaan. De eerste werkgroep is al ontstaan vanuit de VCK-1 die we daar gegeven hebben. Deze werkgroep gaat na de Open Lucht actie van afgelopen zomer per januari 2017 verder met een CityKids Club. We hopen dat nog meer nieuwe werkgroepen zullen ontstaan. Als zij in hun eigen wijk of stadsdeel zullen getuigen van het geloof in de Heere Jezus Christus, gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan zullen 'de verstandigen' beschaamd staan door het kinderlijke geloof. Want Gods Koninkrijk wordt niet gebouwd door intelligentie en wetenschap, maar door eenvoudig en kinderlijk geloof...

**Marco Baan**

## Financien

U weet als lezer van onze nieuwsbrief dat wij onze activiteiten mede kunnen voortzetten door de giften die we daarvoor van velen ontvangen. We willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw, gedurende vaak al vele jaren, trouwe ondersteuning. We zien bij IKEG dat in de afgelopen jaren het aantal ondersteuners helaas is afgenomen.

Voor het jaar 2016 ziet het ernaar uit dat we met een tekort gaan afsluiten. Wij hopen op een structurele betere financiële situatie voor onze stichting. Die hebben we hard nodig om ook in 2017 het werk onder kinderen te kunnen voortzetten.

U helpt ons door in uw omgeving het werk van IKEG onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor informatiefolders beschikbaar. Wij wijzen er nogmaals op dat wij een ANBI-stichting zijn en dat de giften daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

**Marcus Blom,  
penningmeester**

## Kilchzimmer en leiders

Eind vorige maand zijn we als leiders van IKEG Zuid-West Europa bij elkaar geweest op het hoofdkantoor in Zwitserland. Het was enorm bemoedigend en fijn geweest; de uitdagingen zijn enorm en we geloven dat de Heere een bijzonder doel met het IKEG heeft. Volgend jaar bestaat het IKEG wereldwijd 80 jaar. Kilchzimmer is het Europese hoofdkantoor in Zwitserland, zoals u wellicht weet. Al vele jaren wordt hier training gegeven, en de ruim 500 werkers in heel Europa worden vanuit dit kantoor ondersteund – tot aan het meest oostelijke deel van Rusland (11 tijdzones). Wat een verantwoordelijkheid en wat een geschiedenis liggen daar. Het kantoor heeft moeite om rond te komen. Men geeft graag aan werkers en projecten, maar de mensen die achter de schermen werken en die de zorg voor de bediening aan de werkers dragen, spreekt vaak niet zo aan. Wilt u met ons bidden dat er maandelijks voldoende financiën binnen komt? Wilt u ook aan Kilchzimmer denken als u een gift overschrijft? **Project 1817 Project Kilchzimmer.**



## Internationaal Kinder- Evangelisatie Genootschap

Postbus 20029, 7302 HA Apeldoorn  
Telefoon / Fax: (055) 542 37 31  
E-mail: info@ikeg.nl  
Internet: www.ikeg.nl  
Bank: NL09 ABNA 0531 1203 09 of  
NL21 INGB 0003 1071 34 t.n.v. St. Kinderevan-  
gelisatie te Apeldoorn

### Comité van aanbeveling:

De volgende mensen bevelen het werk van het IKEG van harte bij u aan:

Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn (N.H.)  
Ds. H.G. Ezinga, Den Dolder (Refo Baptisten)  
J.J. (Hans) Frinse  
Ds. G.D. Kamphuis, Goes (N.H.)  
Dr. R. van Kooten, Apeldoorn (HHK)  
Mr. H.P. Medema, Apeldoorn (Vergadering)  
Ds. A.W. Mol, Zwijndrecht (PKN)  
Ds. J.R. Visser, Zwolle (Geref. kerk)  
Ds. C.G. Vreugdenhil, Houten (Ger. Gem.)

De Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap is de Nederlandse tak van het "Child Evangelism Fellowship", dat zich in veel landen in de wereld samen met de kerken inzet om kinderen met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.

Het IKEG verzorgt trainingen, geeft materiaal uit en organiseert kinderclubs. De stichting wil de plaatselijke kerken en gemeenteleden stimuleren tot kinderevangelisatie en hen daarin bemoedigen en dienen. Het IKEG bestaat in Nederland sinds 1949.

De giften aan IKEG zijn aftrekbaar. Onze ANBI status is bij de belasting bekend als: Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

## Agenda

9 januari	9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor
26 januari	toerusting Dordrecht. Thema: 'Samen naar de bron'.
6 februari	9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor
6 maart	9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor

